

Hij zal hem onderwijzen in den weg, dien hij zal hebben te verkiezen.

Psalm 25:12



Een oproep uit Papua

Op het Wartburg College in Rotterdam ben ik docent Engels. Ik woon in Schiedam. Momenteel ben ik bezig met een zendingstraject. Voor het schooljaar 2016-2017 hoop ik naar Wamena in West Papoea (het vroegere Irian Jaya) te gaan. Ik zal dan uitgezonden worden vanuit mijn gemeente in Vlaardingen. Hoe is dit allemaal begonnen?

Een groot gedeelte van mijn Engelse lerarenopleiding heb in Engeland gevolgd en daarna ben ik 8 maanden als taalassistent op een school in Tsjechië werkzaam geweest. Al jaren geleden heb ik het verlangen in mijn hart gekregen om werkzaam te zijn in het buitenland en dan in het bijzonder in het Koninkrijk van God. Ik had gedacht een jaar of vijf werkzaam te zijn in Nederland, om daarna in een ander land aan de slag te gaan. Intussen werk ik voor het 14^e jaar op het Wartburg College. Enkele jaren geleden werd het voor mij duidelijk dat ik een pabo-opleiding moest gaan volgen. Het onderwijssysteem wereldwijd ligt heel wat breder en zeker in zendingengebieden. Het zou dus beter zijn om leerlingen van alle leeftijden les te kunnen geven. Ondertussen heb ik deze bevoegdheid ook behaald.

Een aantal maanden geleden kreeg ik onverwachts een e-mail vanuit Papua of ik interesse had in een functie op de internationale zendingsschool in Wamena. Twee Amerikaanse docenten die daar nu werken gaan (tijdelijk) op verlof. De ouders van de Nederlandse kinderen zouden het fijn vinden als er een docent zou komen, die alle kinderen in het Engels les kon geven, maar ook hun kinderen met het Nederlands zou



kunnen begeleiden. Het wordt voor mij steeds duidelijker dat God mijn weg hierheen leidt.

In Papua woont een echtpaar dat via OMF uitgezonden zijn. OMF is een organisatie die voortvloeit uit China Inland Mission die 150 jaar geleden door Hudson Taylor is opgericht. Zij willen ook mij begeleiden in dit zendingstraject. Het begin van dit traject bestaat uit gesprekken, allerlei formulieren invullen en een psychologisch onderzoek wat inmiddels is afgerond.

Tijdens de afgelopen maanden is ook een Thuis Front Commissie (TFC) samengesteld die samen met mij bekendheid aan dit zendingstraject wil geven in opzien tot de Heere op zoek is naar mensen die in dit proces mee willen bidden, op de hoogte willen worden gehouden en/of financieel willen bijdragen. Na mijn vertrek D.V. zullen praktische zaken door de TFC gecoördineerd worden. Ik hoop in de eerste instantie minimaal 1 jaar werkzaam te zijn in Papua.

Met vriendelijke groeten,

Rens Krijger

Van de ThuisFrontCommissie

Als TFC willen we u graag informeren over de praktische invulling van dit uitzendtraject. De functie van Rens is volledig op vrijwillige basis. Zendingswerkers op Papua werken met een achterban. Deze achterban steunt de werker met gebed en financiële middelen.

Onze vraag aan u is, of u door zou willen geven via TFCRens@gmail.com of u geïnteresseerd bent de nieuwsbrief met gebedspunten te ontvangen.

In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over andere mogelijkheden om betrokken te zijn bij deze uitzending.

Met vriendelijke groeten,

Annelies, Elise, Hans, Marja & Rien



Rens naar Papua

Adresgegevens TFC:

TFC Rens
p/a Menadostraat 31
3131 JK Vlaardingen

TFCRens@gmail.com

Adresgegevens Rens:

Rens Krijger
Toon Verheystraat 13
3122 TP Schiedam

Contactadres Borssele:

Westsingel 50
4454 AL Borssele



Adresgegevens OMF:

OMF Nederland
Eendrachtstraat 29A
3784 KA Terschuur
0342 462 666
www.omf.nl

Als u deze nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar TFCRens@gmail.com.

Ontvangt u liever deze nieuwsbrief voortaan niet meer, laat dit dan even weten via TFCRens@gmail.com of via een contactadres.